

Gå en tur i en fædrelandssang

kom og vær med til en dag på Øhavsstien



Hermed inviteres til en fælles vandretur på Øhavsstien på Langeland for alle Ringes grønne og blå spejdere og deres familier.

Der vil være tale om en smuk tur på cirka 30 km fra Lohals til Tullebølle. Turen går på afmærkede trampestier langs vandet og gennem gamle skove og flotte landskaber. Forbi alt det som efter sigende skulle have givet Oehlenschläger inspiration til vores fædrelandssang.

Undervejs vil der være pauser efter behov. Vi forsøger at lave en fælles pause, hvor man spiser sin medbragte madpakke. Der vil også være en pause med mulighed for et stykke kage og lidt frugt.

Ved Tullebøllespejdernes hytte i Tullebølle tænder vi et bål og slutter af om aftenen med et varmt måltid mad.

Der arrangeres fælles kørsel til Lohals - og afhentning af biler koordineres, når vi ankommer til Tullebølle.

Med spejderhilsen
Charlotte og Lone



Detaljer	
Start	Lørdag den 29. september 2018 klokken 11:00 på Lohals Havn, 5953 Tranekær
Slut	Lørdag den 29. september 2018 klokken 21:00 ved Tullebøllespejdernes Hytte, Industrivej 5, 5953 Tranekær
Rutens længde	30 km - eventuelt med mulighed for en kortere strækning (skriv eventuelt ønske om kortere strækning under bemærkninger i tilmeldingen)
Forplejning	Kaffe, te, kage, frugt og aftensmad Husk selv madpakke til frokost
Pris	50,00 kr. pr. person
Tilmelding	Senest fredag den 21. september på: https://medlem.dds.dk/event/id/14071/register
Husk	Sko, der er gode at gå i, og tøj efter vejret
Spørgsmål	Skriv til lone.himmelstrup@gmail.com